



Om de creatieve weg op te gaan

Om de creatieve weg op te gaan moet men zich niet enkel laten leiden door zijn ideeën of zijn verbeelding. Fixeer je niet te vlug. Voed je blik liever met verschillende inspiratiebronnen. Neem de tijd om deze te ontwikkelen en vorm te geven.

Zelfs indien je ideeën al gerijpt zijn in je geest, het is enkel in de materie dat ze hun bestemming krijgen. Anders worden ze eerder obstakels op je weg.

Door het aanraken, het strelen van de nobele materie van de klei ontvouwt zij langzaam haar mysterieus gelaat. Zoals de houtbewerker nooit tegen de nerven in werkt, zo zal ook jij ontdekken dat het beter is zich niet te verzetten tegen haar ware aard.

Te vaak worden we bekoord om onze ideeën met geweld toe te passen, om de materie enkel naar onze eigen wil te vormen, zonder er ons rekenschap van te geven dat ook zij ons iets te zeggen heeft.

Want de aarde gebruikt een eigen taal, verschillend van de onze, ze spreekt tot ons in stilte en wij luisteren beter wanneer onze handen leeg zijn, klaar om met haar te spelen, klaar om haar uit te nodigen ten dans.

Geert Van der Borght